

Samen zorgen voor

verandering

in Iran

Stichting voor Mensenrechten Vrienden



**SMV zet zich in voor mensenrechten,
vrede en een vrij Iran**

Wij staan voor

- bescherming van vrouwen, jongeren, intellectuelen, religieuze minderheden en vluchtelingen in ballingschap
- vrijheid van meningsuiting en persvrijheid
- recht op veiligheid en menselijke waardigheid

**GEEN
executie**

**GEEN
marteling**



**GEEN
wrede
straffen**



Schendingen Mensenrechten in Iran

De mensenrechtenschendingen in Iran moeten openbaar gemaakt worden en de publieke opinie moet hiervan op de hoogte zijn om effectieve maatregelen op internationaal politiek niveau en binnen de VN te kunnen nemen.

SMV doet dit in Nederland en Europa en samen met projectpartners, waaronder mensenrechtengroepen, kerken en scholen.

Tot onze public relations behoren

- Informatiebijeenkomsten
- Lezingen
- Congressen
- Tentoonstellingen
- Filmvertoningen

Verslag doen van deze schendingen in de media is belangrijk om de druk op het regime in Teheran op te voeren aangaande mensenrechtenkwesties.



Door middel van documentatie, bewustmaking, voortdurende verzoeken om interventie en petitiecampagnes zorgt SMV ervoor dat er vanuit de internationale politiek druk wordt uitgeoefend.

We richten ons hierbij op de mensenrechtencommissarissen van regeringen, parlementen en de Verenigde Naties, waaronder

- Het Europese Parlement
- De Hoge commissaris voor de Rechten van de Mens van de VN

Het werk van Stichting Mensenrechten Vrienden

Onze vrijwilligers spannen zich in om op verschillende wijze aandacht te vragen voor de hachelijke situatie van het Iraanse volk.

Wij ondersteunen projecten die ervoor zorgen dat hun onderdrukte stem wordt gehoord.

Dit doen we door:

- Ondersteuning van een onafhankelijke Iraanse satellietzender
- Publicaties
- Permanente wakes bij de VN
- Ondersteuning van internationale congressen
- Voortdurende internationale druk

Wat willen we bereiken?

Met ons werk willen we het volgende op het gebied van beleid van de Verenigde Naties bereiken:

- Interventie op het hoogste niveau tegen doodvonnissen, executies en andere mensenrechtenschendingen
- Inzet voor slachtoffers door middel van herinneringsbrieven en petitie's
- Publieke verklaringen, resoluties en veroordelingen
- Internationale sancties
- Permanent toezicht door de internationale gemeenschap op de mensenrechtensituatie in Iran

Door constante internationale druk op het Iraanse regime kan het niet ongestoord repressie uitoefenen. Het regime ziet zich gedwongen te letten op de mensenrechten om niet geheel in diskrediet te raken in zijn internationale economische en politieke relaties en internationale sancties te vermijden.

vrijwillig
werken
voor
vrijheid





uitgelicht

Moedige moeders van Iran

De beelden van de dwaze moeders in Argentinië staan in ons geheugen gegrift. Vanaf de jaren 70 in de vorige eeuw vroegen zij om opheldering van hun verdwenen kinderen. Dat protest duurde tot 2006.

In Iran zijn ook al sinds vele jaren moeders opgestaan om aandacht te vragen voor hun onterecht geëxecuteerde of verdwenen kinderen. Dit begon in 2009 na het bloedige neerslaan van vreedzame protesten. Zij werden de 'treurende moeders' of 'moeders van Laleh Park' genoemd. Hun belangrijkste eis is dat het regime verantwoordelijkheid moet nemen voor de dood, arrestaties en verdwijningen van hun kinderen. Dit geldt ook voor de massa-executie in de jaren 80. De moeders pleiten voor intrekking van de doodstraf voor politieke gevangenen, de vrijlating van gewetensgevangenen en terechtstellingen van degenen die

verantwoordelijk waren voor het vermoorden van hun kinderen.

Deze moedige moeders worden regelmatig gearresteerd.

In de jaren 80, tijdens de massa-executie, waren het ook de moeders (de moeders van Khavaran) die zowel landelijk als internationaal aandacht vroegen voor executies en verdwijningen.

In 2013 benadrukte de speciale VN-rapporteur over situatie van de mensenrechten in Iran, dr. Ahmed Shaheed, in zijn rapport de intimidatie van degenen die informatie vragen over hen die verdwenen zijn, gerechtigheid zoeken of rouwen voor degenen die zijn geëxecuteerd. Buiten Iran zijn het vooral de moeders die aandacht vragen voor de hachelijke situatie van mensenrechten. Ook voor de activisten en dissidenten die in andere landen verblijven.

Doelen SMV

Onze inspanningen zijn gebaseerd op de huidige stand van zaken op het gebied van schendingen van mensenrechten, activisme, executies, censuur, onderdrukking, ontwikkeling en protesten.



De juridische mensenrechten campagne om levens te redden

De nadruk van deze campagne tegen schendingen van de mensenrechten in Iran ligt vooral bij het mobiliseren van de juiste juridische kringen om de levens van de slachtoffers te redden. Onder verwijzing naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens roept de Verenigde Naties om executies en willekeurige arrestaties te stoppen. Tevens seksuele apartheid, religieuze en etnische repressie onder staat bestuurd organisaties in Iran een halt toe te roepen.

Ondersteuning van Iraanse ballingen

Bescherming van asielzoekers en Iraanse ballingen, die onder zware druk van het regime in Teheran hebben geleefd. Zij ondervinden nog dagelijks veel fysieke en mentale problemen bij het stabiliseren van hun omstandigheden.



Publicaties

Wij publiceren regelmatig nieuwsbrieven en brochures waarin u de belangrijkste nieuws over de mensenrechten in Iran en onze recente activiteiten kunt lezen. Op deze manier houden wij u op de hoogte van de huidige situatie en maken we andere mensen bewust over de schendingen van mensenrechten in Iran.

Petities/publieke acties

Het houden van petities is een van onze activiteiten om internationale instanties te vragen druk uit te oefenen op de Iraanse fundamentalistische regime om de vreselijke omstandigheden in Iran te stoppen. Zo hebben wij al op grote schaal de petitie van de schendingen van de mensenrechten in Iran verspreid en voor de VN-commissie voorgelegd. Dit heeft uiteindelijk tot 62 VN-veroordelingen van Mullahs geleid. Door dusdanige petities en publieke acties trachten wij om de schendingen van mensenrechten tegen te gaan en de slachtoffers van het Iraanse regime te beschermen.



Internationale conferenties

Elk jaar organiseren wij internationale bijeenkomsten om de schendingen van mensenrechten in Iran aan te kaarten op internationaal niveau. Mensen uit verschillende landen komen bijeen om hun steun te betuigen voor de strijd voor de mensenrechten in Iran. Zo hebben wij internationale conferenties georganiseerd, zoals in Geneve, Parijs, Berlijn en Washington. Door middel van deze internationale conferenties roepen wij de internationale gemeenschap op om zich in te zetten voor de mensenrechten in Iran.



De drie portretten toegelicht

Steun de vrijwilliger die slachtoffers helpt



Slachtoffer

“U leerde mij dat we op deze wereld komen om een ervaring op te doen en een les te leren en dat we bij elke geboorte een verantwoordelijkheid op onze schouders krijgen...

Smeek om het zo te regelen dat, zodra ik ben opgehangen, mijn hart, nieren, ogen, botten en alles wat kan worden getransplanteerd, uit mijn lichaam wordt gehaald en cadeau gedaan wordt aan iemand die het nodig heeft...

...Ik zeg u uit de grond van mijn hart dat ik geen graf wil waar u komt rouwen en nog meer verdriet zult hebben. Ik wil niet dat u om mij in het zwart gekleed gaat. Doe uw best om mijn moeilijke dagen te vergeten. Geef mij aan de wind en laat mij meevoeren. De wereld hield niet van ons. Ze moest niets hebben van mijn lot. En nu leg ik me hierbij neer en omarm de dood.”

Uit: de brief die Reyhaneh Jabbari aan haar moeder schreef, april 2014



Vrijwilliger

Sarah: Elke avond als ik mijn ogen sluit en elke ochtend als ik ontwaak, zie ik steeds mijn studenten in Iran voor me die geëxecuteerd zijn. Deze beelden nemen mij mee van de ene naar de andere wereld. Ik zal hun lach, blijheid en onschuld nooit vergeten. Dit inspireert en motiveert mij om iets voor hen te doen. Ik ontleen er kracht aan, omdat ik hun stem voor gerechtigheid kan zijn. De stem van duizenden onschuldige mensen in Iran, die ten dode zijn opgeschreven. Met heel mijn hebben en houden tracht ik de onderdrukking en afslachting van hele generaties te voorkomen. Ik vult mijn leven door te glimlachen en hoop op een betere toekomst. Een van mijn mooiste momenten is die ene keer toen een vrouw mijn hand vasthiel en erin kneep wanneer supporters ons hielpen in de strijd tegen onderdrukking. De snelle menselijke keten die gevormd werd, geeft ons de kracht die onoverwinnelijk is.



Supporter

“Toch is het niet alleen uit historische belangstelling dat ik deze club een goed hart toedraag, maar ook door de inzet en volharding die zij tonen voor de bevrijding van hun land uit het ene na het andere dictatoriale bewind. Alle mensen die je hier ontmoet, zijn daar slachtoffer van en hebben verwanten die door die regimes zijn geëxecuteerd. Ik moet zeggen dat ik altijd diep onder de indruk ben van al die moeders die hun opgroeiende zoons en echtgenoten aan die terreur hebben verloren.”





Wat gebeurt er met uw donatie?

De SMV hecht er groot belang aan de administratiekosten van de stichting zo laag mogelijk te houden, zodat het merendeel van het binnengekomen geld aangewend kan worden voor de projecten.

Alle medewerkers van de SMV zijn daarom vrijwilliger. Daarnaast maken we er geregeld werk van om bedrijven te vinden die ons financieel willen steunen. Onze kosten waren in 2014 zeer laag en bedroegen slechts 5 procent van het totale budget. Het financiële jaarrapport wordt elk jaar gecontroleerd door een gediplomeerde Nederlandse belastingexpert en toegestuurd aan de Nederlandse belastingdienst.

De SMV is een erkende non-profitorganisatie die vrijgesteld is van belasting, en daarom kunt u donaties opvoeren in uw belastingaangifte.



**Uw
hulp
redt
levens!**

*Het is niet belangrijk waar je vandaan komt,
wat je ras is, of je geloof.*

*Het is belangrijk dat je ieder mens respecteert
zolas hij/zij is of denkt.*

*Dat wij hen van hun onschuldig lijden verlossen,
en hen bevrijden. (Liefde - Vrijheid)*

**Woorden van Cyrus de Grote,
de auteur van 's werelds eerste
verklaring van de mensenrechten**

Babylon, 2500 jaar geleden



Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV)

Benoordenhoutseweg 23

2596 BA Den Haag

E-mail: info@smvi.nl

Website: www.smvi.nl

KvK: 390.842.49

ANBI nr: 22530

ING Bank: NL86 INGB 0004 9252 96

SNS Bank: NL13 SNSB 0937 5697 20

